

SÖDERBYBLADET

Nr 7 Årgång 9 augusti 2009 ISSN 1459-8493 Ansvarig utgivare: Södra Vallgrund byaråd r.f.

Triathlonresultat 23.7.2009

Herrar

- 1 Classe Lindström 25,30
- 2 Johan Back 28,41
- 3 Herman Fogelberg 28,51
- 4 Tomas Sjöberg 31,08

Damer

- 1 Cilla Salo 37,01
- 2 Alexandra Niemi 37,03
- 3 Sara Jakobsen 37,04

Barn under 12 år

- 1 Robin Salo 37,40
- 2 Simon Hellström 37,41

Lag, vuxna

- 1 Pernilla Nabb, Classe Lindström, Christian Ström 24,57
- 2 Kristina Back-Kanev, Johan Back, Maria Rönn 29,12
- 3 Edvin Fogelberg, André Norrén, Marielle Vesterlund 30,12
- 4 Suzy Björkman, Susanne Nabb, Johan Rönn 30,26

Lag, barn under 12 år

- 1 Hugo Back, Filip Back, Albin Fogelberg 33,20

Öppet husdagen vid Granösund



Lördagen den 25 juli 2009 var det Öppet-Hus vid Granösund.

Det såg lite dåligt ut med vädret men regnet var inte så intensivt utan bjöd

även på uppehåll så allt som var planerat gick att genomföra och ett 70-tal personer besökte området.

Det bjöds på halstrad strömming och förevisades nätbindning. Inne i den nu färdigt tapetserade Svennas Svennas stugon visades spinning, kardning, tvåändstickning och krokasockan och uppe på vinden gjordes början till en mattväv.

Den lilla vävstol som tidigare funnits i en av loftkamrarna har nu flyttats till Svennas Svennas stugon och en av vindskamrarna. På så sätt är vävstolen lättare tillgänglig och bjuder på en trevligare vävmiljö.

Ett nytt annorlunda sätt att slå rep/band utgjorde repslagning med tygtrasor och trikå. Det blev mycket fina och färggranna rep av trasor. Olika sammansättningar av trasor, trikå och sisalgarn gjordes. De utgör nu en fröjd för ögat där de hänger inne i loftet på en vägg. Nytt för Granösund var även stärkning av gardiner i gardinbåge.

Ur en gammal trattgrammofon spreds "stenkakemusik" över området med jämna mellanrum.

Det var även möjligt att åka eller rida med häst men tyvärr bidrog kölden och regnet till att detta inte blev så flitigt anlitat.

Inne i den ombonade Svennas Svennas stugon med eld i spisen serverades kaffet och nu i riktiga kaffekoppar, vilken fröjd. Även ett plockatäcke fick vi. Det prydde den uppbäddade sängen. TUSEN TACK alla

ni som hörsammat vår efterlysning och donerat kaffekoppar och plockatäcke åt oss.

Efter Öppet-Hus dagen har det inne i stugan satts upp en hög-och lågsäng med gavelskåp. Sängen har donerats till föreningen av Jukka och Maria Toivio och har funnits i John Sids sommarstuga på Holman. Sängen härstammar från John Sids hemgård. En fin och värdefull donation som vi är väldigt tacksamma över.

En kram och ett stort tack till alla medverkande vid Öppet-Husdagen; Regina Håkans, Margareta Söderlund, Ulla Westman, Kaj-Erik Nykvist, Olof och Rose-Marie Snygg, Birgitta Berg, Ulrika Vestergård, Lars-Ola Vestergård och Daniel Beijar samt Sari Järvinen med sina barn.

Så vill jag påminna om **Allsångs- och kåserikvällen** som hålls i Svennas Svennas stugon **söndagen den 23 augusti kl 19**. Medverkande Linnea Tallgård och Noomi Elfving.

Maj-Len Vestergård

TACK alla ni...

... som såg till att vårt bröllop 1.8.2009 blev så lyckat!

Tack till **Replot skärgårds hembygdsförening** för en vacker vigselplats vid Granösunds fiskeläge.

Birgitta Berg, Daniel Beijar, Kaj-Erik Nykvist och **Olof Snygg** som guidade våra gäster där. **Rose-Marie Snygg** som serverade gästerna vid fiskeläget rökt sik på hennes eget hembakade rågbröd.

Kurt Norrgård som på bara någon timmes varsel ryckte ut för att köra oss i sin Volvo PV från 1965 - och hans familj som smyckade bilen med både rosett och broderi.

Dan Snickars som kokade den underbart goda Norrskärssoppan. **Sig-Britt Lund, Ulla Westman och Sari Järvinen** som gjorde det möjligt att bjuda de många långväga gästerna på våra goda lokala produkter: siksallad, svartbröd och rökt fårkött. **Linnéa Gyllingberg** för de goda bullarna. **Susanne Nabb, Anna Back och Hanna Panttila** som såg till att serveringen gick som smort.

Södra Vallgrund Handelslag som fixade fram de rätta servetterna - och annat behövt som bröd och mjölk. **Marthorna** för byaservisen och **Eva-Lisa Granholm** som hjälpte oss att lyfta fram den. **UF Havsbandet** för en ypperlig lokal för fest med folk i alla åldrar. **Sanna Sund** för fotvård till bruden och smyckade naglar :)

Våra föräldrar **Maj-Len & Lars-Ola, Thore & Kerstin** för all stöd och hjälp. Våra syskon **Anders, Emma och Ola** för ljuvlig sång och musik. **Flyngesextetten** för musik vid kanonen. **Våra vänner** för fix före, under och efter - och program.

Vi fick en oförglömligt underbar dag
Tack!

*De nygifta Ulrika Vestergård-Denward
& Måns Denward*

Nyströms Lina

Här fortsätter Inga Doktors berättelse:

Då Anna Maria dött måste Lina fatta beslut om hur hon skulle försörja sig. Hon kunde auktionera bort gräsväxten till någon som behövde mera vinterfoder till sina djur. Det gav en slant, men.... Blickarna riktades mot staden. Kanske där finns ett arbete som passar mig!? Mycket riktigt, fru Hahl sökte tjänstefolk. Hahl var direktör på Vasa Bomullsspinneri. Familjen bodde i en stor villa i Brändö. Det krävdes många flitiga händer i

arbetet i det huset. Lina blev en av tre tjänarinnor hos familjen Hahl. Då detta hände skriver vi 1 september 1929. Åren gick, Lina blev som en medlem av familjen. År 1932 flyttade familjen Hahl till Grankulla. Lina följde med, trogen i sin tjänst.

Fru Mary Hahl dog år 1943, då blev dottern Lilly Hahl, som var utbildad tandläkare, Linas arbetsgivare. Ingenting ändrades i det goda förhållande; värd – tjänarinna.

Lina hade alltid semester på sommaren. För oss vid Gräftings var det en högtidsdag då Lina kom hem med midsommar! "No fo vi ga ti Linas!" Vår mamma förvarade nyckeln till hennes stuga så vi visste säkert när hon kom. Hos Lina var det alltid städlat och fint. Många, lite ovanliga och hemlighetsfulla saker att se på. Hon hade grammofon som skulle vevas upp! Vi kunde, någon gång, få henne övertalad att spela för oss. Med öppna ögon och stora öron lyssnade vi till, "Oj Emma, Emma, oj ..." och "Där som sädesfälten böja sig för vinden". Musikstunderna fick inte bli för långa, det fanns arbete som skulle göras.

Så blev det hjortrontid! Start kl 8 på morgonen! Min syster Sylvia följde med till skogen. Då de kom hem stekte Lina potatisplättar och hon bjöd också sin bärplockarkompis på plättar. Det blev många dagar i hjortronskogen! Lina skulle ha sylt med till sitt värdfolk då sommaren var slut. Jag minns 2 stycken 5 liters burkar med härlig sylt! Hjortrontiden tog slut men inte skogsvandringarna. Det fanns ju blåbär! Nu utökades "bärsällskapet" med Stenas Britta (Britta Haglund) och Tildas Lene (Lene Söderström). Lina bestämde takten och hade dagens mål klart: "10 – 12 liter, då går vi hem!" Det yngre sällskapet hade flera delmål: 1 liter, så äter vi! Jag vet att Sylvia hade

"Sodaflottor" av kornmjöl med till mat. Det fanns inte vetemjöl denna tid. Hon minns ännu att hon blev fet denna sommar. Men vart tog blåbären vägen? Jo, till torget i Vasa!

Svea gick – Svea, vem var det? Jo, turbåten som trafikerade mellan Sommarösund och Vasa. Resan började kl 6 på lördagar och kl 5 på måndagar. På måndagarna skulle ju alla "Stassarbetare" vara i jobb kl 7. På lördagarna var det "vanligt folk" som hade ärenden till stan, t.ex. sälja bär, eller en ko, kanske en kalv, byta bort ull eller yllepump vid Vasa Väveributik mot vadmal eller en filt. Hartmans och Kaffekompaniet besöktes också. Men nu: Lina och Sylvia, bland många andra skulle sälja blåbär på torget! På fredagkvällarna fördes bärkorgarna ner till Svea. Cykeln fick bära, den leddes försiktigt, det var ju bär man skulle sälja och inte "sylt". Om pappa Arvid var hemma spände han för hästen och skjutsade "bärlasset" till båten. Lastrummet fylldes med korg vid korg av byns flitiga bärplockare. Det såg ut som en bit blått hav där nere! Humöret var på topp då Svea startade. Restiden förgylldes med en ramsa: "Manda har satt sig ner vid det blå, hon syns där ej mera men finns där ändå".

Hjortron och blåbär dikterade sommardagarnas program för Lina. Inte bara en sommar utan många. Jo en sak ännu som kom hem från hjortronskogen: En liten tallplanta, från Tallmåsan så klart! Du ser den nu som den mäktiga tallen vid stugknuten. Tänk vad växtkraft och tid kan göra.

Berättelsen fortsätter i nästa nummer.

Invigningen av Sommarösund

Sällan har man sett så många i farten samtidigt som man såg på byafesten 18.7. Otroligt fint väder och massor

med aktiviteter fick folk att gå från Sommaröhallen via Byastugan, lokalin, och brandstation ner till stranden för att bl.a. svara på de kluriga frågor som ställts ut i lotterirundan. Grattis till de tre lyckliga som vann UFHs outhärliga överlevnadsväska!

Soppan som UFHs kockar Maria Rönback och Annelie Sten lagade och Stina Ströms rågröd smakade utomordentligt bra och ett bevis på det var att maten tog slut 30 minuter innan den utlovade tvåtimmars-serveringen var över. Idel lovord hördes från mätta matgäster ute på gården där jag stod och sålde UFHs historik och tygväska samt förevisade Söderbybladets historia.

Christer Stolpe höll invigningstalet inför stor publik. Eftersom en dag som denna inte kan vara helt perfekt måste väl nämnas att, tur i oturen, slutade ljudanläggningen fungera strax efter talet.

Mellan fyramannalagen vann Laihian Liha ja Luu första pris i turneringen efter en amper dragkamp. Repet som användes i dragkampen tillverkades strax före av föreningsaktiva i Replot skärgårds hembygdsförening. Lagen tävlade även i vattentransportstafett, rodd och sandskidning.

Poängställningen blev följande: Laihian Liha ja Luu 32 poäng, 3 och 1 stark 27 p, Ohlsäng United 26 p, Verkhåle Dribblers 16 p, Livsnjutarna 15 p och Jungsunth 13 p.

Folkhälsan ordnade också program och de duktigaste bollkastarna mot bollplanket var Albin Fogelberg 15 poäng, Oskar Smeds 15 p, Anne Sand 12 p, Tom Yrjas 12 p, Joakim Yrjas 12 p och Isac Schauman 12 p.

Folkhälsans drickflaskor gick till Edvin Fogelberg, Britt-Mari Åström och Gabriella Nygren.

Maxmorevyn

Alfred Backa och Jakob Nylund förevisade sketcher och musikinslag för ett 80-tal revygäster på lokalin i söndags, 9.8. Redan programbladet fick mig att skratta.

Finurliga vändningar i programmet, överraskningar i ordval och dialekter samt imponerande repliker och framföranden fick oss att småle, fnissa, gapskratta och applådera. Ibland behövs det bara en peruk för att få publiken med. Med tanke på lagen om upphovsrätten, som revyn lyder under och som lästes upp i sådan rasande takt att man inte riktigt hann med, så är det väl bäst att uttrycka sig så ospecificerat som möjligt. Något speciellt var det med 10 sekunders regeln, men jag tar inga risker.

Så mycket vågar jag nog ändå säga att du går miste om mycket om du inte ser Maxmorevyn. Ännu finns några chanser, dock inte i vår by.

Två timmar skratt gör att arbetsveckan börjar bra, söndagkväll visade sig också vara ett bra alternativ till programkvällar.

Extra exemplar

av Söderbybladet kan fortsättningsvis skaffas via "redaktionen", lägg in en beställning så träffas vi vid Sommaröhallen, där extra tidningar förvaras från och med nu. Tidningen kostar en euro.

SÖDERBYBLADET

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

Nästa tidning utkommer omkring vecka 38.
Material önskas senast 7.9.2009.